

Förvaltningsberättelse för år 2004

Föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län

Vid årets början aktualiserades frågan om föreningen skulle initiera en stiftelsebildning. Styrelsen var den 17 februari 2004 i kontakt med Ernst & Young i Stockholm (Henning Isoz, fd hovrättsråd, numera stiftelseexpert) för rådgivning om stiftelsefrågor. Efter det mötet och diskussioner som fördes om en eventuell stiftelsebildning vid årets första styrelsesammanträde den 18 februari 2004 å Västerås slott, beslutades att inom styrelsen bilda en arbetsgrupp, bestående av Frans Henrik Schartau, Lars Gombrii och Kirsten Brogaard, som skulle jobba vidare med frågan om en eventuell stiftelsebildning.

Vid styrelsesammanträdet den 18 februari meddelades det glädjande beskedet att Länsförsäkringar Bergslagen avsåg att lämna ett sponsorbidrag till föreningen med 30.000 kr under en treårsperiod för arbetet med priset till "Årets Kulturbearare i Västmanlands län". Diskussionerna om instiftandet av det priset hade inletts av styrelsen under 2003. Vid sammanträdet den 18 februari fördes också resonemang kring intressanta besöksmål för föreningens medlemmar och man beslutade att förlägga årsmötet till Engso slott.

Årsmötet ägde rum å Engso slott den 5 maj 2004. Ett kort styrelsemöte hölls inför stämman, varvid bl a fördes diskussioner kring utarbetandet av en logotype för föreningen. Styrelsen beslutade att till nästa styrelsesammanträde begära in offerter avseende såväl utarbetandet av en logotype som för ett diplom för "Årets kulturbearare".

Till årsmötet, dvs stämman med kringevenemang på Engso slott, samlades ett 60-tal personer (47 betalande deltagare). Evenemanget inleddes med att Catharina Piper visade slottet. Därefter hölls föreningsstämman, varvid bl a beslutades att styrelsens sammansättning stadgeenligt skulle förbli oförändrad under ytterligare ett år, och att årsavgiften t o m 2005 års ordinarie föreningsstämma skulle vara 100 kr per person, 200 kr per familj och 500 kr för företag. Vidare presenterade styrelsen sitt förslag angående utnämningen av "Årets kulturbearare i Västmanlands län" samt redogjordes för att tankarna på en framtida stiftelsebildning finns kvar, men att det i dagsläget inte framstod som en nackdel att bedriva verksamheten i föreningsform ytterligare ett tag framöver. Efter föreningsstämman framfördes musik av studenter vid kammarmusikutbildningen, Mälardalens högskola. Det minglades och hölls ett intressant föredrag om Västmanlands kulturhistoriska sevärdheter av fil. dr. Åke Nisbeth, som utnämndes till hedersledamot.

Höstens första styrelsesammanträde ägde rum den 6 oktober 2004 å Västerås slott. Nu beslutades att höstens medlemsevenemang, i november månad, skulle vara en visning av Västerås domkyrka och Biskopsgården. Offerter avseende logotype och diplom granskades. Det beslutades, mot bakgrund av föreningens ekonomiska situation, att prioritera framtagandet av diplom till "Årets kulturbearare", och att uppdra åt en av Sveriges få professionella kalligrafer, Gun Larsson, att utföra detta arbete. K G Samourkas utsågs att hålla kontakten med Gun Larsson i frågan om arbetet med diplom. Under sammanträdet diskuterades också ett förslag från Stiftelsen Riksens Clenodium (medlem i föreningen) om att förlägga föreningens årsmöte 2005 i Sala, för att på så sätt vara med och uppmärksamma stiftelsens tioårsjubileum. Något beslut i frågan fattades inte vid det mötet.

Ett kort styrelsesammanträde hölls den 15 november 2004 å Västerås slott inför kvällens medlems-evenemang. Vid sammanträdet diskuterades kostnader för diplommet och föreningen fattade, efter fördragning av K G Samourkas, beslut att anta Gun Larssons senast utarbetade förslag. Nu beslutades också att inte förlägga nästa årsmöte till Sala. Inom styrelsen fann man det vara en något för lång väg att åka med tanke på att så många som möjligt skall ges tillfälle att vara med på föreningens årsmöten.

Verksamhetsåret avslutades med medlemsevenemanget i Västerås domkyrka och Biskopsgården den 15 november. 42 personer deltog i visningen, som leddes av Bengt Salvén. Efter visningen följde en enkel måltid och trevlig samvaro i Biskopsgården.

I övrigt förtjänar att nämnas att en artikel om föreningen publicerades i tidskriften ”:spaning” 04-05/2003/04 i årsskiftet 2003/04. (Huvudmän för tidskriften är Västmanlands läns museum och Västmanlands Fornminnesförening och Hembygdsförbund.) Vidare representerades föreningen vid en upptaktsträff för ett Lokalhistoriskt nätverk den 26 oktober 2004 i Rikssalen, Västerås Slott.

Antal medlemmar i föreningen hade under året ökat med ett trettiotal personer och uppgick vid årets slut till 120 personer.